

**Openluchtdienst startzondag
12 september 2021**



Thema: Open!



Protestantse Gemeente te Linschoten

Voorganger: Ds. Rianne van der Nagel-Meter

*Muzikale begeleiding door de band Miracles, vandaag bestaande uit:
Willem-Egmond Bertels, Esther Kooij, Eduart Stigter, Lotte in 't Veld,
Jasper Versloot en Leo de Vos*

Inleidende muziek

Mededelingen door postbode Siemen

Welkom

Aansteken van de kaars

Openingslied NLB 216 'Dit is een morgen als ooit de eerste'
(melodie: 'Morning has broken')



1 Dit is een mor - gen als ooit de eer - ste,
zin-gen-de vo - gels ge-ven hem door.—
Dank voor het zin-gen, dank voor de mor-gen,
bei-de ont-sprin - gen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en groet door predikant

Gebed

Zingen: Opwekking 807 'God van licht'

In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

Refrein:

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Veilig naar de kust

Waar U woont (4x)

Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

Refrein:

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Veilig naar de kust

Waar U woont (4x)

Bridge:

U schijnt feller, dan de sterren)

Heer, U leidt ons door de storm) 4x

Refrein:

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Veilig naar de kust

Waar U woont (4x)

Gesprek met de kinderen over het thema

Kinderlied: 'Is je deur nog op slot?' Opwekking kids

Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?

van je krr, krr, krr

doe 'm open voor God

want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar 't is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe 'm open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

Lezing Psalm 119: 17-24 (BGT)

Heer, wees goed voor mij.
Dan zal ik leven, en doen wat u zegt.
Help mij om te zien
hoe machtig uw wet is.

Ik weet niet hoe ik moet leven.
Help mij dus met uw wetten.
Elke dag verlang ik ernaar
om te weten wat goed en eerlijk is.

Het zal verkeerd aflopen
met mensen die niet aan uw wetten denken.
Mensen die denken dat ze zelf alles weten, zult u straffen.
Heer, laat niemand kwaad over mij spreken,
want ik leef volgens uw regels.

Ik blijf aan uw wetten denken,
ook al willen machtige mensen mij kwaad doen.
Ik ben blij met uw woorden,
want daardoor weet ik hoe ik moet leven.

Sketch ZAAI (deel 1)

Overweging ‘Open ogen en open oren’

2 Koningen 6:17 ‘Heer, open zijn ogen en laat het hem zien.’

Spreuken 2:1b ‘Als je God wilt kennen en eerbied voor hem wilt hebben, dan moet je luisteren.’

Zingen: ‘Open the eyes of my heart, Lord’ van Michael W. Smith

Open the eyes of my heart, Lord

Open the eyes of my heart

I want to see You

I want to see You 2x

To see You high and lifted up

Shining in the light of Your glory

Pour out Your power and love

As we sing holy, holy, holy

Open the eyes of my heart, Lord

Open the eyes of my heart

I want to see You

I want to see You 2x

To see You high and lifted up

Shining in the light of Your glory

Pour out Your power and love

As we sing holy, holy, holy

Holy, holy, holy

We cry holy, holy, holy

You are holy, holy, holy

I want to see you

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
You are holy, holy, holy
I want to see you

Overweging 'Open hart en open handen'

Psalm 62:9. 'Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats.'

Matteüs 28: 19 'Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden.'

Sketch ZAAI (deel 2)

Zingen: 'k Stel mijn vertrouwen' Opwekking 42 (canon)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het 'Onze Vader'

Slotlied [staand] : 'Ik wens jou' van Trinity

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind'ren om je heen tot aan het eind

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Zegen

Zegenlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' NLB 416

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde je bewaren.
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten.
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Collecte op een centrale plaats

Aansluitend is er de mogelijkheid om samen koffie/thee/limonade te drinken, met wat lekkers.