



Nieuwsbrief Protestantse Gemeente te Linschoten

www.kruispuntlinschoten.nl

Nieuwsbrief nummer 69

29 augustus t/m 5 september 2021

kleur: wit

Bij deze ontvangt u de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Mocht u zelf een stukje in deze nieuwsbrief willen plaatsen, dan kunt u een mail sturen naar nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

Kerkdienst

10.00 uur: ds. L. Webbink uit Linschoten
Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman
Organist: Remco in 't Veld

Maaltijd van de Heer

Voorbedentelefoon

U kunt uw voorbede(n) sturen via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer 06-83146492. (Tip: Sla dit nummer op in uw telefoon onder voorbedentelefoon) De Diaconie zal voor aanvang van de dienst controleren of er voorbeden zijn aangevraagd en deze vervolgens in het voorbedenboek noteren. U kunt ook gedurende de week voorbede(n) aanvragen voor de eerstvolgende zondag.

Uit de gemeente

De bloemen gaan vergezeld van onze hartelijk groeten en felicitaties in verband met haar verjaardag naar mev. J. Brouwer-v/d Touw, Str. van Linschotenstraat 59. En er zijn felicitaties voor het echtpaar Van Dijk-Kamphof, Jac. Barneveldstraat 5, in verband met hun 35-jarig huwelijk.

Collectes

1^e collecte Kerk
2^e collecte Jeugd- en jongerenwerk



Naast de collecten hebben wij ook het 'kleine kerkje' voor een aantal speciale doelen. Omdat de kerkdiensten nu online zijn, willen wij ook de mogelijkheid bieden om voor het 'kleine kerkje' online te gaan geven. Dat kan met onderstaande QR-code. De collecte voor het derde kwartaal van 2021 is bestemd voor inloophuis 't Centrum Woerden.



Kindernevendienst

Bij de leerlingen van Jezus denken we vaak aan de twaalf discipelen die hem steeds volgden. Maar er waren veel meer leerlingen. Denk maar aan de vrouwen die Jezus steeds volgden. En ook van anderen wordt in de Evangelieën verteld dat ze leerling van Jezus werden. In het verhaal van zondag gaat het over een grote groep leerlingen die luistert naar de woorden van Jezus. Die woorden zijn zo onverwacht en schokkend, dat veel leerlingen weggaan. Ze gaan een andere kant op, niet meer met Jezus mee. Het verhaal kun je lezen in Johannes 6:60-71.

Suggesties voor informeel afscheid en cadeau Rianne van der Nagel-Meter

Formeel nemen wij afscheid van Rianne op zondag 3 oktober, maar ook informeel zullen wij nog afscheid nemen. Dit informele afscheid wordt georganiseerd door Teun Hoogendoorn, Remy van Keulen en Anton den Hartogh. Heeft u suggesties voor dit afscheid of suggesties voor een cadeau? Neem dan contact op met Teun, Remy of Anton. Wilt u meedoen? Al uw ideeën zijn welkom om Rianne een prachtig afscheid te bieden. Schroom niet en bel of mail naar:

Remy van Keulen 06 165 28 709 remyvk@gmail.com
Teun Hoogendoorn 06 538 90 022 teunhoogendoorn@ziggo.nl
Anton den Hartogh 06 512 56 027 adenhartogh@gmail.com

Noodhulp voor Haïti.

De bevolking van Haïti werd 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 2.200 doden en meer dan 12.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 53.000 huizen zijn vernietigd, 77.000 huizen en 260 scholen zijn zwaar beschadigd. In grote delen van het land is hulp hard nodig. **Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance.** Samen met kerken wereldwijd ondersteunen ze lokale partners in Haïti bij het geven van noodhulp. **Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.**



Onze Commissie ZWO doet een dringend beroep op u: Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

De Commissie ZWO heeft een bedrag van € 500,- aan Kerk in Actie gedoneerd. Het zou heel mooi zijn als onze gemeenteleden samen ook € 500,- bij elkaar kunnen brengen, zodat we samen een bedrag van € 1.000,- voor Haïti naar Kerk in Actie kunnen overmaken.



U kunt uw gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Comm. ZWO Protestantse Gemeente te Linschoten NL 83 TRIO 03 79 52 42 36

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en hulp!

Commissie ZWO (Zending-WereldDiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking)

De 'Boekenkast'



Al jaren verkopen we via De Boekenkast zinnige geschenboekjes voor allerlei gelegenheden. Om iemand te bedanken, te troosten of te feliciteren.

Een lief boekje is b.v. *'Dank je wel' van Toon Tellegen*, een klein boekje met dierenverhalen om iemand te bedanken. In *'Dank je wel'* komen alle gelegenheden aan bod, waarbij eenieder bedankt wordt. *'De zandtor, die midden in de woestijn woont, bedankt de regen voor het eindelijk weer eens kletteren. De krekkel is de kikker zeer erkentelijk voor zijn lessen in kwaken en de mus schrijft zijn bedankbrief in het zand'.* Zo klinkt er vaak *'Dank je wel'* in het bos, voor alle cadeaus, die de jarigen krijgen en voor de hulp die ze elkaar bieden. (nu van € 8,99 voor € 4,50)



De boeken, die eerst in de grote witte boekenkast stonden, staan nu (deels) in het boekenrek bij de voordeur van de kerk. Omdat lang niet alle boeken in dit rek passen (en omdat de afgelopen coronatijd weinig boeken zijn verkocht) worden nu alle boeken verkocht voor 50% van de prijs. De boeken, die niet in het boekenrek passen, liggen op een tafel ernaast in de hal. Na de zondagse kerkdiensten kun je kijken of er iets voor je bij ligt. Kom je nog niet naar de kerk, maar wil je wel kijken of er iets voor je bij ligt: bel me maar even op, dan krijg je de sleutel van de kerk. Wil je een bepaald boek bestellen, bel me gerust. Betaling: in elk boek ligt een dubbel briefje. Doe een helft ingevuld in het blauwe doosje, neem de andere helft mee naar huis en maak 50% van het bedrag per bank over. Je mag ook contant geld in het doosje doen.

Gusta de Jong-Bakker, 0348 - 41 62 65.

Agenda

Zondag 5 september 10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter Bevestiging ambtsdragers

Kopy inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

