



**Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Linschoten**

www.kruispuntlinschoten.nl

Nieuwsbrief nummer 77 24 t/m 31 oktober 2021

kleur: groen

Bij deze ontvangt u de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Mocht u zelf een stukje in deze nieuwsbrief willen plaatsen, dan kunt u een mail sturen naar nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

Kerkdienst

10.00 uur: ds. Rianne van der Nagel-Meter; Themadiens

Ouderling van dienst: Bert van der Meulen

Organist: George Pluimakers

Voorbedentelefoon

U kunt uw voorbede(n) sturen via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer 06-83146492. (Tip: Sla dit nummer op in uw telefoon onder voorbedentelefoon) De Diaconie zal voor aanvang van de dienst controleren of er voorbeden zijn aangevraagd en deze vervolgens in het voorbedenboek noteren. U kunt ook gedurende de week voorbede(n) aanvragen voor de eerstvolgende zondag.

Uit de gemeente

De bloemen gaan vergezeld met de hartelijke groeten naar Tiny Louisse. Zij gaat na 30 jaar vrijwilliger te zijn geweest bij vluchtelingenwerk stoppen met haar werkzaamheden voor deze organisatie.

Ook gaan er bloemen naar Aad en Klazien Boot als dank voor hun vele werk m.b.t. de tuin en het al jaren maken van de nieuwsbrief.

Collecten

1e collecte MIgreat

2e collecte Kerk



Naast de collecten hebben wij ook het 'kleine kerkje' voor een aantal speciale doelen. De collecte voor het vierde kwartaal van 2021 is bestemd voor het Bloemenfonds. Met onderstaande QR-code kunt u een gift geven.



Toelichting collectiedoel MIgreat



Vorig jaar oktober vertrok ik voor twee maanden naar Lesbos om te werken in het grootste vluchtelingenkamp van Europa. Het was schokkend om te zien hoe vluchtelingen daar leven, binnen de grenzen van Europa. Het blijft mij raken hoe mensen die huis en haard verlaten – vaak ongewild, maar met hoop en dromen – in gevaarlijke en uitzichtloze situaties terechtkomen. Dit heeft mij ertoe gebracht om dit jaar opnieuw tijd vrij te maken om hulp te bieden aan mensen op de vlucht.

Deze keer ga ik medische zorg verlenen op de Balkanroute. Er zijn nog steeds veel jongeren die over land naar Europa komen. Op veel plaatsen wordt het hen onmogelijk gemaakt verder te trekken, door hekken en strenge grenscontroles. Dit heeft als gevolg dat routes zich verplaatsen. Op dit moment komen veel vluchtelingen via Servië in Roemenie en proberen daar de grens met Hongarije over te steken. In het westen van Roemenie, tussen Servië en Hongarije in, ligt Timisoara. Daar is een kleine Roemeense organisatie (NGO LOGS Grup de Initiative Sociale) actief in het bieden van humanitaire hulp aan vluchtelingen. Er is een community centrum waar ze kunnen eten, douchen en kleding wassen of nieuwe kleren krijgen. Vluchtelingen komen voornamelijk uit Afghanistan, de meesten van hen zijn minderjarige jongens, soms zelfs onder de 12 jaar. Er wordt ook medische hulp gegeven en men is dringend op zoek naar een medische vrijwilliger die daar de zorg kan bieden en verder op wil zetten. Uiteraard in samenwerking met de plaatselijke gezondheidszorg. Op 18 oktober zal ik daarheen gaan en blijf tot begin december. Ik ga met de trein, het is een reis van zo'n 26 uur via Wenen en Boedapest.

Ik ben heel benieuwd wat ik aan zal treffen. Ik neem mijn ervaringen mee van, onder andere, vorig jaar. Belangrijk vind ik te kijken naar wat nodig is en haalbaar, met als uitgangspunt dat zorg zoveel mogelijk geboden kan worden door de mensen daar, in samenwerking met de plaatselijke gezondheidszorg. De Roemeense organisatie LOGS wordt ondersteund door de Nederlandse organisatie MIgreat, die zich inzet voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Mocht je een bijdrage willen leveren aan vluchtelingen onderweg op de Balkanroute, dan is dat zeer welkom. Evangelische gemeente de Schuilplaats heeft weer een rekeningnummer voor mij beschikbaar gesteld, giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. Een deel van de giften zal ik gebruiken voor reis en verblijfskosten. Alles wat er overblijft, gaat direct naar LOGS voor medische en praktische hulp aan vluchtelingen.

Ik zal regelmatig wat schrijven, vind je het leuk om dit te lezen?

Reply op deze email of stuur een berichtje.

Heel hartelijk dank!

Ellen van der Stelt
06 18469562

Evangelische Gemeente de Schuilplaats
NL28 RABO 030 7073 033
Belangrijk de beschrijving: t.n.v. Ellen van der Stelt – Balkanroute

Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar

Mocht je liever willen overmaken naar mijn eigen rekeningnummer dan kan dat natuurlijk ook: NL08 INGB 0005 7089 08 trv EG vd Stelt-Geudeke



Kindernevendienst

Naar wie luister jij? Een van de dingen die Jezus zegt is: 'Wie van God is, luistert naar de woorden van God.' Dat is een uitspraak om over na te denken. Naar wie luisteren wij? Misschien naar onze ouders, misschien ook naar een broer/zus of een leerkracht. Luisteren wij altijd naar diegene, of luisteren we soms ook maar even niet? En hoe weten we wat we daarin moeten kiezen? In de kerk komen we ook om te luisteren naar de verhalen over God. Tijdens kindernevendienst luisteren wij naar een verhaal waarin Jezus de mensen oproept om niet alleen te horen, maar er ook naar te luisteren.

Inside Out - Jongerdienst



Je herkent het vast wel. Je voelt je down, al je emoties gaan met je aan de haal en blijdschap lijkt iets dat ver weggestopt zit. Dan zou je soms toch een kijkje in je eigen hoofd willen nemen om te zien wat er allemaal gebeurt. Deze dienst gaan we in de rollercoaster van emoties. Waren ze in de Bijbel ook wel eens verdrietig, boos, angstig, afgunstig en blij? Of is dat juist iets wat meer van de huidige tijd is?

Kom dus allemaal naar de jongerdienst 'Inside Out'!
31 oktober 2021 om 10.00 uur.

O ja, niet vergeten! De klok gaat die nacht naar wintertijd, dus je kan een uurtje langer blijven slapen.

De jongerdienstcommissie

Filmavond

Langzaam worden grenzen verlegd en gaat er steeds meer open. Zo ook de kerkdeuren van 't Kruispunt. Op vrijdag 26 november vanaf 20.00 uur gaan ze open voor een mooie filmavond met een toepasselijke film. Om 20.30 uur start de voor oscar genomineerde film 'Awakenings' waarin er ook deuren open gaan en grenzen worden verlegd. Kom en geniet van de film en het samen zijn met een hapje en een drankje. Zet de datum alvast in uw agenda. Tot dan!

Natuurlijk houden wij rekening met alle coronaregels: Omdat we uw gezondheid en die van anderen belangrijk vinden vragen wij alle bezoekers naar het coronabewijs. Alleen met dit bewijs krijgt u toegang, wij controleren dit via de CoronaCheck-app. Als u geen smartphone heeft is een bewijs op papier ook goed.



Kruispuntschaapjes voor Kameroen.



Ter gelegenheid van Werelddiaconaaatszondag, zondag 17 oktober, hebben we meegedaan aan het Kerk-in-Actie-plan, om, via de Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen, schapen te sponsoren voor de arme boerengezinnen daar. Voor € 45,- kan de kerk daar 1 schaapje kopen. De Commissie ZWO vroeg de gemeente hoeveel schaapjes we zouden kunnen sponsoren. Aan het begin van de Werelddiaconaaatsdienst werd bekendgemaakt dat er op dat moment al geld was gestort voor ruim 8 schaapjes. Een heel mooi aantal. De hele dienst stond in het teken van 'schapen'. Ds. Koerselman preekte ook over schapen en de Goede Herder en op de folder, die op de stoelen lag, stond een boerin uit Kameroen met een schaapje afgebeeld. We kunnen jullie nu dankbaar vertellen dat er binnenkort **een hele kudde Kruispuntschapen** in Kameroen loopt. Er is geld bijeengebracht voor **20 schaapjes!** Lieve mensen, namens de boeren in Kameroen: dank je wel!



Commissie ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking)

Men on fire

Op 30 oktober is er eindelijk weer een kampvuuravond voor mannen. Vanaf 19.45 uur ben je welkom op de Noord Linschoterdijk 2. We willen elkaar ontmoeten rondom een hartverwarmend vuurtje en gaan met elkaar nadenken over hoop en eenheid in deze onrustige tijd.

Verder is er koffie, broodje hamburger etc. (niet onbelangrijk!)

De toegang is gratis. Je hoeft geen lid te zijn of iets dergelijks. Je bent welkom. Ook wanneer je nog nooit geweest bent, kom gerust langs.

De kampvuuravonden worden georganiseerd door Men on fire Linschoten. Dit is een groep mannen met een hart voor Jezus en de mannen van Linschoten.

Voor verder info zie: www.menonfirelinschoten.nl

Agenda

Zondag 31 okt. 10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter Jongerendienst

Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl