



Nieuwsbrief Protestantse Gemeente te Linschoten

www.kruispuntlinschoten.nl

Nieuwsbrief nummer 72 19 t/m 26 september 2021

kleur: groen

Bij deze ontvangt u de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Mocht u zelf een stukje in deze nieuwsbrief willen plaatsen, dan kunt u een mail sturen naar nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

Kerkdienst

10.00 uur: ds. C. Burger uit Kamerik
Ouderling van dienst: Pieter v/d Berg
Organist: Theo Kiers

Voorbedentelefoon

U kunt uw voorbede(n) sturen via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer 06-83146492. (Tip: Sla dit nummer op in uw telefoon onder voorbedentelefoon) De Diaconie zal voor aanvang van de dienst controleren of er voorbeden zijn aangevraagd en deze vervolgens in het voorbedenboek noteren. U kunt ook gedurende de week voorbede(n) aanvragen voor de eerstvolgende zondag.

Uit de gemeente

De bloemen gaan vergezeld van onze hartelijk groeten en felicitaties i.v.m. hun 60-jarig huwelijk naar het echtpaar Kleiweg- de Vin, G. vd. Valk Boumanstraat 9. Er gaan ook bloemen en felicitaties i.v.m. met zijn verjaardag naar dhr. C. den Boer, Meidoornlaan 12. Er zijn felicitaties i.v.m. hun 25-jarig huwelijk voor het echtpaar IJben- Wolters, Engherzandweg 12.

Collectes

1^e collecte Diaconie
2^e collecte Jeugd- en jongerenwerk



Naast de collecten hebben wij ook het 'kleine kerkje' voor een aantal speciale doelen. Omdat de kerkdiensten nu online zijn, willen wij ook de mogelijkheid bieden om voor het 'kleine kerkje' online te gaan geven. Dat kan met onderstaande QR-code. De collecte voor het derde kwartaal van 2021 is bestemd voor inloophuis 't Centrum Woerden.



Kindernevendienst

Dromen...

Op deze zondag staat Genesis 28:10-22 centraal: Jakob is onderweg naar zijn oom Laban als hij een bijzondere droom krijgt. We gaan luisteren naar wat er gebeurt in deze droom en gaan het hebben over beloftes.

Afscheidsavond ds. Rianne

Zaterdag 2 oktober wordt een gezellige afscheidsavond georganiseerd voor Ds. Rianne. Met als titel "Ik vertrouw het voor geen v/d Nagel-Meter"-show gaan we o.l.v. Remy van Keulen genieten van anekdotes, herinneringen, filmpjes en mooie beelden uit het tijdperk "Ds. Rianne". 't Kruispunt is 2 oktober geopend vanaf 20.00 uur, de afscheidsavond begint om 20.30 uur. Natuurlijk kunt u de afscheidsavond ook vanaf 20.30 uur via "kerkdienst gemist" volgen. De commissies wordt gevraagd om hun bijdrage **UITERLIJK** zondag 26 september in te leveren.

Natuurlijk houden wij rekening met alle coronaregels. Zodra hierover meer bekend is laten wij u dit weten.

Wij hopen natuurlijk dat u erbij kunt zijn.
Anton, Remy en Teun



Collectanten gezocht

Kerk in Actie is voor ons allemaal een bekende organisatie die zich inzet voor verschillende doeleinden. In de week van 22 t/m 27 november zal er een landelijke collecte worden gehouden vanuit Kerk in Actie, waarbij het geld gaat naar vluchtelingen kinderen in Griekenland o.a. in kamp Moria. Nog altijd leven daar veel vluchtelingen met hun kinderen onder erbarmelijke omstandigheden.

Voor deze collecte zijn wij nog opzoek naar collectanten en daarom wil ik op u een beroep doen. Wilt u uw steentje bijdragen als collectant? Meldt u zich dan aan bij Jan Kooij: jankooij51@outlook.com, 0348-411622 / 06-49685184

coördinator namens Kerk in actie
Jan Kooij

Kerkgeschiedeniskring Linschoten en omgeving



Wat geloven we precies en hoe willen we dat in deze tijd vormgeven? Vragen die de kerk zich vanaf het begin heeft gesteld en waar ze – ook met het oog op de komende generaties – over na moet blijven denken. Daar kan de geschiedenis zeker bij helpen! Als je verdieping zoekt en je wilt bezinnen op je wortels: weet je welkom op de kerkgeschiedeniskring. We komen zes keer per seizoen bijeen om teksten te lezen en te bespreken uit de eeuwenlange traditie van de kerk.

We willen komend seizoen weer een start maken met teksten uit de eerste eeuwen (0-500, de Oudheid). In deze eeuwen werd het fundament gelegd voor wat de kerk nog steeds is en gelooft. Zo denken we na over het ontstaan van de Bijbel, vervolgingen, de betekenis van kloosters voor onze beschaving en de invloed van kerkvader Augustinus tot

op de dag van vandaag. En nog heel veel meer. Als je na wilt denken over: waarom geloven we wat we geloven en doen we de dingen zoals we ze doen, dan is de kring iets voor jou. Elke bijeenkomst begint met een (met beeldmateriaal afgewisselde) inleiding over de periode uit de geschiedenis die aan de beurt is. Na een pauze bespreken we korte bronteksten uit die periode. De teksten worden tevoren toegestuurd (zo'n 15 pagina's totaal per keer).

De eerste bijeenkomst is gepland op **woensdag 29 september** om 20.00 uur in De Wingerd, Kerkplein 7, te Linschoten. Als je geïnteresseerd bent en je aanmeldt via tera@ar-voorwinden.nl krijg je van tevoren teksten toegestuurd. Aanmelden is daarnaast nodig vanwege de coronamaatregelen. Ook voor meer info: bel of mail gerust (0651626184).

Nieuw in Linschoten 'Pop-Up-shop NZ 5'

Vanaf vorig weekend heeft Linschoten een Pop-Up-shop: een winkel, die plotseling verschijnt in een leegstaand pand en zomaar opeens weer verdwenen is.

In deze tijdelijke winkel, 'Pop-Up-shop NZ 5' (voorheen Wereldwinkel Linschoten) worden ZinCards verkocht, zinvolle wenskaarten. Deze ZinCards worden al jaren in 't Kruispunt door 'De Boekenkast' verkocht. Om nu heel Linschoten te laten kennismaken met deze bijzondere wens-kaarten, worden de ZinCards tijdelijk verkocht bij 'Pop-Up-shop NZ 5'.



Op de voorkant van de grote, dubbele wenskaart (met envelop) staat een mooie foto met een bijpassend zinvol gedicht. De wenskaarten kosten € 2,- per stuk en worden uitgegeven door Oase-media. De foto's en de gedichten zijn gemaakt door Greet Brokerhof-van der Waa.

De kaarten hebben verschillende thema's: Baby - Geluk - Leeftijd - Licht - Liefde - Toekomst - Troost - Waardering

'Pop-Up-shop NZ 5' in Linschoten is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, van maandag t/m donderdag van 15.00 tot 17.00 uur. En let op: de Pop-Up-shop kan zomaar weer weg zijn, dus kom gauw kijken en kopen!

Voor info: Gusta de Jong-Bakker, tel. 0348 - 41 62 65.

Zingen op projectbasis

Houdt u van de muziek die tijdens een Evensong gezongen wordt? En zou u wel eens willen meezingen met die soms imposante, dan weer verstilde liederen? Kom dan eens proeven bij de Lutherse Cantorij Woerden.

Voor bijzondere diensten zoals de Evensong en de kerstnachtdienst zoekt de cantorij extra tenoren, bassen en sopranen die op projectbasis de repetities daarvoor bijwonen en bij de uitvoering meezingen. Tijdens de eerste twee repetities proeft u van de muziek, de aanpak en de sfeer. Als het van beide kanten bevalt, betaalt u daarna contributie voor elke bijgewoonde repetitie. Gun uzelf de bijzondere ervaring van het samen zingen en muziek maken in de prachtige ruimte van de Lutherse Kerk.

We repeteren elke maandagavond van 20-22 uur in de kerkzaal van de Lutherse Kerk, onder leiding van cantor-organist Jeroen de Haan.

bijzondere diensten in de Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden:

- zo 31 oktober 2021 Evensong 15.00 uur
- vr 24 december 2021* kerstnachtdienst: * is nog ONZEKER in deze covid-19-tijden
- zo 6 maart 2022 Evensong 15.00 uur

U kunt zich aanmelden via cantorij@lutherswoerden.nl . Ook uw eventuele vragen kunt u daar stellen. De secretaris van de cantorij, An Vergouwe, neemt dan contact met u op.

Voor meer informatie: zie lutherswoerden.nl > activiteiten > cantorij

Choral Evensong: zondag 31 oktober

Op zondag 31 oktober, 15.00 uur, is er weer een Choral Evensong in de Lutherse Kerk te Woerden, met medewerking van de Lutherse Cantorij Woerden. De gezongen muziek is dan afkomstig uit de anglicaanse koortraditie, terwijl de gesproken teksten in het Nederlands zijn.

Een vast onderdeel van de evensong-liturgie is een Magnificat en Nunc Dimittis. Deze zondag hoort u die *in d mineur*, gecomponeerd door de Engelse componist T.A. Walmisley (1814-1856). Het Magnificat verklankt de Lofzang van Maria: 'Mijn ziel verheerlijkt de Heer', woorden die ze uitsprekt wanneer zij haar eveneens zwangere nicht Elisabeth bezoekt (Lucas 1: 45-51). Het daarop volgende 'Nunc Dimittis' is de Lofzang van Simeon: 'Laat nu Heer, uw knecht gaan', woorden die hij uitsprekt wanneer hij Jezus en zijn ouders in de tempel ontmoet (Lucas 2: 29-32).

Ook hoort u de Psalm van de zondag, die als vierstemmige *chant* getoonzet is, in het Nederlands. De dienst wordt omlijst door twee liederen uit het begin van de anglicaanse muziektraditie. Verder zal er in de dienst voldoende ruimte zijn voor samenzang.

U bent die middag welkom, in de kerkzaal of online. Aanmelden voor het bijwonen van de dienst: zie de richtlijnen op lutherswoerden.nl .

Agenda

Zondag 26 sept. 10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter Oecumenisch viering Vredesweek

Kopy inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl