

# Wij bestaan 125 jaar!

*De kerk aan de Nieuwe Zandweg nodigt u uit  
om het feest mee te vieren*

Het begint in 1893 in het Gereformeerde kerkje dat we nu Bij de Tol noemen. Er mag gebouwd worden aan de in 1822 aangelegde zandweg, die loopt van de brug aan de Dorpsstraat tot Montfoort (3,2km). Je moet 5 cent betalen om er een voertuig met vier wielen over te verplaatsen. De tolgaarder krijgt een eigen woning (Nieuwe Zandweg 14) die we nog steeds het Tolhuisje noemen.

Vanaf 1950 wordt Linschoten een stuk groter en komen er ook meer kerkleden, teveel voor het oude kerkje. Dat blijft gelukkig staan als Bij de Tol. Er komt in 1967 een eerste uitbreiding. Samen met de Katholieke Parochie Montfoort/Linschoten wordt in 1979 het nieuwe achthoekige kerkgebouw in gebruik genomen. Dat staat nu bekend als 't Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg.

We willen dit 125-jarig jubileum met u vieren. Zie aan de achterkant hoe.



Protestantse Gemeente te Linschoten



# Vier met ons mee!



## Wij bieden u een jaar vol activiteiten

26 augustus	Oecumenische zomerbarbecue rondom 't Kruispunt
8 september	Open Monumentendag, jubileum Bij de Tol met rondleiding
7 oktober	Feestelijke dienst in 't Kruispunt, aansluitend maaltijd en spelletjes
11 oktober	Ronde Tafel in 't Kruispunt; gesprek over de betekenis van de kerk(en)
28 oktober	Oecumenisch Avondgebed in de stijl van Taizé
8 november	Zangmiddag voor ouderen
11 november	Kindermiddag
11 januari	Filmavond
3 februari	Sing-in met moderne Opwekkingsliederen
15/16/17 februari	Het in elkaar zetten van een musical, van niets tot en met de uitvoering, in één weekend tijd
10 maart	Fotopuzzeltocht
6 april	Kerkenveiling! Lever in, diensten en spullen, en koop!
25 mei	Wandeling door de velden
16 juni	Openluchtdienst
7 juli	Eindactiviteit, o.a. begraven van tijdcapsule en onthulling kunstwerk

Voer meer informatie kunt u terecht op [www.kruispuntlinschoten.nl](http://www.kruispuntlinschoten.nl)